

Nieuws uit groep 1

Bijna kerstvakantie, dat betekent dat we alweer 4 maanden op school zitten. We zijn het inmiddels helemaal gewend en genieten volop van het spelen en werken met elkaar. Sommige kinderen zijn na de zomervakantie gestart op school en moesten natuurlijk best even wennen aan het schoolleventje.

We hebben al een heleboel geleerd. Na de vakantie zijn we gestart met het thema 'Dit ben ik'. Een leuk thema om elkaar goed te leren kennen, maar ook om dingen te leren over ons lichaam en te leren wat we allemaal zelf kunnen. En na 6 weken hadden we allemaal ons eerste diploma gehaald, een ritsdiploma!



In het kader van de Kinderboekenweek werkten we over het thema "Licht uit!" Dat was naar aanleiding van het prentenboek over 'Bang zijn'. Omdat dat boek over een uiltje ging hebben we ook vanalles geleerd over uilen en kregen we zelfs een echte oehoe op bezoek! Geweldig dat Marijns papa met hun uil Bono in de klas kwam. We waren onder de indruk van deze prachtige vogel.



Inmiddels had de herfst zijn intrede gedaan en werkten we over de dieren in het (herfst)bos.

Natuurlijk hoorde daar ook een uitstapje bij naar het echte bos. Samen met groep 2 gingen we op kabouterpad in het Ooltgensplaatsse

bos. Daar zagen we wat er allemaal in het bos verandert als het herfst is. We zochten naar mooie bladeren, bekeken paddenstoelen met een spiegelkje, luisterden naar een verhaaltje in een echte boshut en genoten van al het moois in het bos.



Smullen van de kabouterkoekjes!



In ons tekenschrift maakten we prachtige herfsttekeningen!



December, dat betekent grote drukte bij de postbedrijven. Een goed moment om ons eens te verdiepen in het grote bedrijf Post.nl! Wat gebeurt er toch allemaal met onze kaarten en brieven en pakketjes die we versturen? In de klas hadden we een heus postkantoor gemaakt, waar brieven werden gewogen en zegels werden geplakt. In echte postkieren en met echte posttassen bezorgden we de post in de brievenbussen die we allemaal gemaakt hadden. We leerden onze adressen en huisnummers herkennen, stempelden en knutselden kaarten.





Natuurlijk konden we ook niet om de Sint heen, dus maakten we een envelop met onze verlanglijstjes en konden we in het speelgoedmagazijn met pietenpakjes aan, het speelgoed voor de kinderen inpakken om ze vervolgens in het postkantoor te laten afstempelen,



En omdat het bijna kerstfeest was, maakten we een kaart met een kerstgroet voor onze opa's en oma's. Met de hele klas gingen we de kaarten naar de brievenbus brengen. Zo hebben we een heleboel geleerd over wat de postbode allemaal doet.

In de laatste weken leven we met elkaar toe naar het kerstfeest. Elke morgen steken we de adventskaarsen aan, oefenen we de kerstliedjes, lezen we boekjes over de Here Jezus die voor ons naar de aarde kwam.

We wensen u allemaal goede kerstdagen, een fijne vakantie en een gelukkig nieuwjaar!



Hartelijke groeten van groep 1, juf Petra en juf Carja